

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB 2010

Styrelsen har under året bestått av följande personer

Nils Waldemarsson	ordförande
Jan Linder	vice ordförande
Anette Strand	sekreterare
Christer Ahlquist	kassör
Greger Flyckt	
Fredrik Ahlström	
Linda Niklasson	

Revisorer

Mårten Björnsson	ordinarie
Olle Månsson	ordinarie
Ulf Jungbeck	suppleant
Hans Cronert	suppleant

Valberedning

Thomas Lindblad	sammankallande
Sven Birkedal	
Göran Flyckt	

Kommittéer, fonder, representanter

IT-kommitté

Lennart Ströby	sammank & webbm
Sven Birkedal	
Niklas Jeppsson	
Thomas Lindblad	
Patrik Tollgren Lazarov	

Fågelstationskommitté (NHF)

Greger Flyckt	sammankallande
Kaj Svahn	
Patrik Olofsson	

SPOVEN-redaktionen

Lennart Ströby	sammankallande
Hans Cronert	ansvarig utgivare
Emil Andersson	
Niklas Jeppsson	
Elin Wetterlöf	

Lokala rapportkommittén (lrk) i NSF

Nils Waldemarsson	sammankallande
Greger Flyckt	rapportmottagare
Fredrik Ahlström	
Göran Arstad	
Hans Cronert	
Göran Flyckt	
Thomas Lindblad	
Jan Linder	
Christer Neideman	
Patrik Olofsson	
Ulf Sjölin	
Kaj Svahn	

Programkommitté

Evert Valfridsson	sammankallande
Ulrika Tollgren	
Linda Niklasson	

Erik Schönbecks donation

styrelsen

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Trangruppen i Kristianstads Vattenrike

Thomas Lindblad
Patrik Olofsson

Bromölla kommuns naturvårdsgrupp

Nils Waldemarsson

Kommunornitologer i Skånska Fågel- nätet

Nils Waldemarsson	Bromölla
Åke Svensson	Kristianstad

Arbetsgruppen Grågåsförvaltning

Nils Waldemarsson



Fig 1. Medlemsutveckling i Nordöstra Skånes Fågelklubb 1976-2010

Medlemsantal och medlemsavgift

Under 2010 var antalet medlemmar 591, en ökning med 22 från föregående år (se diagram).

Av medlemmarna var 426 fullbetalande, 12 ej betalande (utbytesprenumerationer), 8 ungdomar, 24 ungdom/familjemedlemmar, och resterande 121 var familjemedlemmar.

Årsavgiften 2010 var 100 kr för fullbetalande, 20 kr för ungdomar och 20 kr för familjemedlemmar.

Sammanträden, möten och studieverksamhet

Efter årsmötet 18/2 2010 visade Sven Birkedal bilder på och pratade om en resa genom Spanien från syd till nord. Styrelsen har haft sammanträde vid sex tillfällen under verksamhetsåret (21/3, 23/5, 15/8, 17/10, 21/12 2010 samt 23/1 2011).

Under våren och hösten 2010 fortsatte våra framgångsrika studiecirkelar genom

den numera traditionella fågelcirkeln ledd av Evert Valfridsson och med ca 35 deltagare..

I april startade också sångarkursen under ledning av Nils Waldemarsson och Gösta Peper. Sven Birkedal bidrog med ett uppskattat bildmaterial

Grupperna har haft ett flertal egna innemöten och exkursioner utöver klubbens ordinarie programverksamhet.

Tio medlemsmöten med föredrag, bildvisningar m.m har anordnats under verksamhetsåret: "Fältbestämning rovfåglar" då Fredrik Ahlström lärde oss skilja örnar och falkar åt 21/1, "Vi minns Jan Danilsson" av Hans Berggren 25/2, "Bilder för fågelbildning" med Göran Arstad 10/3, "Vramsån i vattenriket" med Andreas Nilsson från Biosfärkontoret 18/3. Mitt i sommaren Höll Jan Linder en övning i att "Träna vadare" och sedan möttes vi inomhus igen 20/10 för att få höra om "KFV:s verksamhet". Staffan Åkeby berättade

om "Mårdhund, Tvättbjörn och Varg" 21/10, Martin Green om "Fåglar och vindkraft" 4/11 och den 16/11 höll Hans Cronert ett "Afrikaföredrag". Den 9/12 var det så traditionell "Fågelgizzning" med Greger Flyckt.

Exkursioner

På klubbexkursionerna träffas medlemmarna och lär känna varandra under fältmässiga förhållanden.

Man bekantar sig med olika fågellokaler, hemtraktens såväl som mera avlägsna resmål, och övar upp sina fältkunskaper under erfaren ledning.

Under 2010 slogs alla rekord igen då programkommittén annonserade ut inte mindre än 56 tillfällen för medlemmarna att träffas i fält!

Förutom örnräkningen, örndagen, de två trandagarna, Euro Birdwatch Day och Fågelskådningens dag så är klubbens sju gåsräkningar och inräkningen av övernattande glador i december också exkursioner öppna för alla medlemmar. Evert har vandrat Linnérundan inte mindre än vid 12 tillfällen under året och givit medlemmarna en chans att verkligen följa årets skiftningar i vår närnatur.

Därutöver besöktes hemma-markerna" inte mindre än vid fem tillfällen – dessa exkursioner går till den eller de lokaler som för dagen har mest att erbjuda av fåglar inom vårt rapportområde. Äspetvintern besöktes 17/1, Skräbeån & Edenryd 27/2, Våren möttes 7/3 och 20/3 visades vi runt i den blivande Ekoparken Raslängen.

21/3 besöktes Håslövs ängar – vår egen ornitologiska pärla, och 11/4 besöktes Linderödsåsen. 24/4 besöktes Råbelöv och Råbelövssjön. Vramsån undersöktes närmre 2/5, och 5/5 var det dags för vårkänslor på Lingenäset. Den 7/5 var det särskild familjetillvänd skådning på Håslöv och den 22/5 en kvällspaddling på Oppmannasjön.

Till Bromölla gick färden 29/5, och vi deltog i Naturnatta 5/6.

Traditionella "Hemmamarks"-exkursioner var det 7 och 22/8 och vi mötte hösten på Håslöv 13/10. Allhelgonaskådning var det 7/11, Edenrydsleden 21/11 och den traditionella Annandagsjulpromenaden 26/12.

Fem exkursioner gick till *andra delar av Skåne och Blekinge*: Till Falsterbo och Skanörs Ljung i samband med Bivråkens Dag 5/9, och till Falsterbouden och fågelstationen 26/9. Den 27/3 skulle norrsträcket följas från lämplig lokal i sydöstra Skåne, och den 18/9 var det dags att bevaka sydsträcket i Simrishamn. 9-10/10 åkte klubben till Utlängan för att möta höstfåglarna.

Fågelklubbens medlemmar guidar också tillresta skådargrupper från andra delar av landet.

Inventeringar, räkningar m.m.

Fågelklubben genomför årligen ett antal inventeringar och räkningar i egen regi. Vi deltar självklart också i inventeringar och övervakning som arrangerats av andra.

Följande verksamheter genomfördes under 2010:

- Örnräkning 2/1.
- Gåsräkning i mitten av varje månad jan-mars och sept-dec.

- And- och sjöfågelräkning i mitten av januari.
- Riksinventering av brun kärrhök.
- Inventering av häckfåglar på Salt-holmen och Trueskär som en fortsätt-ning av ”skärgårdsprojektet”.
- Inventering av övervintrande glador.
- Varit behjälpliga vid inventering av rödspov
- Inventering av vår- och höstrastande tranor.
- Deltagit i jordbruksinventeringar till-sammans med SOF och Hushåll-ningssällskapet.

Under året har en mängd fågelarter och individer synts i vårt verksamhetsom-råde, värt att nämna kan vara någon av de mer udda gästerna som glädde oss med sina besök.



Rödhuvad törnskata.
Foto: Linda Niklasson ©

I juni hittades en rödhuvad törnskata i Ripa under en lantbruksinventering. Det visar bara att naturskyddsarbete också kan ge oväntade bonusar.

Året avslutades med att många klubbmedlemmar istället stod i Torsebro och försökte få syn på de båda uttrar som höll till där när isen lade sig över vattendagen i december.

Precis som tidigare har det lokalskådats med KriX, och under 2010 sågs preliminärt totalt 251 arter i kommunen. För den som vill få ytterligare en källa till information om fågelobservationer och skådning i kommunen, samt se fina foton tagna av lokala skådare, rekommenderas ett besök på KriX hemsida: www.microbirding.se - klicka dig vidare till Kristianstads kommun.

Fågelskydd, skrivelser, publikationer och andra aktiviteter

Genom skrivelser, möten och personliga kontakter har klubben under 2010 agerat i följande frågor:

- Deltagit i Studieförbundets årsmöte.
- Fortsatt som medlemmar i Lom-föreningen och Örn 72 samt förnyat klubbens storkfadderskap
- För 22:e året i rad arrangerat Fågelskådningens dag för allmänheten på Håslövs ängar (9/5).
- Genomfört Örndagen i Tosteberga 24/1.
- Ånyo skrivit yttrande angående vindbruksplanen för Kristianstads kom-mun.
- I samarbete med SkOF eller själv yttrat sig kring prospekt på vindkraftverk som lagts fram för vårt område. Bland dessa finns Rotsberg, Eke, Träne, Ullstorp-Åkeboda, Boafall, Legeved, Nöbbelöv, Ripa, Taggen och Maltesholm
- Påbörjat en lokal presentation av atlasresultaten i vårt område under kommande år.

- Yttrat sig om nordostskånska sandmarker till Länsstyrelsen i Skåne.
- Lämnat skrivelse om "På vatten i Vattenriket", om friluftslivet kontra naturskyddet.
- Yttrat sig kring naturreservatet Årummet.
- Yttrat sig om bevarandeplanen för Kjugekull (Natura2000-område).
- Deltagit på LRF-möte för att diskutera gäss och gåsskador.
- Yttrat sig angående avverkningen vid Immeln och en kontaktperson mellan fågelklubben och Skogsstyrelsen tillsattes.
- Kommunicerat med Sveaskog om eventuella bestånd av skogshöns i området kring Raslången.
- Uttalat sig om Kristianstad kommuns miljömål
- Yttrat sig om skötselplanen för Frisebodareservatet.
- Deltagit i möte med politiker, tjänstemän och jägare kring skydds jakt på kråkfågel.
- Besökt och yttrat sig om restaurering av våtmarker vid Maltesholm.
- Deltagit i Vattenrikets trangrupp och genomfört regelbundna tranräkningar vid Pulken och Björkhäll under den period då tranorna rastar i vårt område.
- Varit medlemmar i Svenska Trangruppen.
- Genomfört två "Trankvällar" i samband med tranräkningarna.
- Deltagit i möten med Samrådsgruppen för biosfärsområde Kristianstads Vattenrike.
- Deltagit i Ivösjökommitténs möten.
- Avslutat projektet inom ramen för det statliga stödet till lokala och kommunala naturvårdsprojekt; "skärgårdsprojektet" om naturvårdsåtgärder i den nordostskånska skärgården, och fortsatt arbetet i egen regi under 2010.
- Arbetat vidare med häckningsbefrämjande åtgärder för skrântärna i skärgården
- Deltagit i Vattenrikets trangrupp och genomfört regelbundna tranräkningar vid Pulken under den period då tranorna rastar i vårt område.
- Fortsatt driva och kontinuerligt uppdatera den mycket uppskattade och snygga hemsidan www.spoven.com med Lennart Ströby som ansvarig webmaster.
- Samarbetat med SkOF och SkNF i Storkprojektet.
- Sammanställt årsrapporten för 2009.
- Deltagit i arbetet kring grågås-förvaltningen
- Förstärkt fiskgjusebon, skyltat vid bon och biträtt forskare vid märkning av fiskgjusar samt följt artens häckningar i Ivösjön med hjälp av statligt stöd inom ramen för ett lokalt och kommunalt naturvårdsprojekt.
- Varit medlemmar i Skräbeåns vattenråd och där bl a deltagit i möte med referensgrupp Immeln
- Uppvaktat Naturum Vattenrike vid dess invigning i november.
- Delat ut ur Schönbecks donation till uggleholkstillsättning och "Livat i holken".
- Deltagit i möte och yttrat oss kring förnyad muddring i Åhus hamn.
- Lämnat uppgifter till Kristianstads kommun att användas i den sk Miljöbarometern
- Svarat för montering av fågelbord och matning i närheten av CSK

Trots vindbruksplanen är det fortsatt en hel del arbete med att yttra sig, eller skriva underlag inför Skånes ornitolo-

giska förenings yttrande, i alla de ärenden som rör planerad vindkrafts-etablering i området.

Vidare fortsätter atlasarbetet, om än i mycket mindre grupp, med det viktiga presentationsarbetet.

Styrelsen har beslutat tilldela familjen Jarnemo fågelklubbens årliga pris med följande motivering: ”För mångåriga och avgörande insatser för havsörnens fortlevnad.”

Nedre Helgeåns fågelstation 2010 (NHF)

- Under året har fågelstationen drivit eller deltagit i följande projekt:
- Inventering, ringmärkning och uppföljning av kustlevande tärnor, främst kentsk tärna och skrântärna.
- Pärl- och sparvuggleprojektet. Fortsatt kontrollera de ca 45 holkar sitter nu uppe i norra delen av Kristianstad kommun. Under året har flera holkar utnyttjats av ugglor.
- Ringmärkning och transport av rovfåglar, främst duvhökar, från godsens vid Trolle Ljungby, Vittskövle och Wanås.
- Inventerat och kontrollerat häckningsresultatet för områdets häckande örnar. Under 2010 noterades fem par havsörn och två par kungsörn.
- Stationen har hjälpt projekt berguv med ringmärkning av boungar och ungar som släppts fria.
- Assisterat Roine Strandberg, Lunds universitet, i hans arbete med att ringmärka och sätta satellitsändare / loggar på bruna kärrhökar, fiskgjusar, gök, fisktärnor och silvertärnor.
- Ett projekt om den blå kärrhökens vinterekologi i Skåne pågår sedan

2008 och studien omfattar bland annat inventering av rastande och övervintrande fåglar samt bytesanalys och studier av fåglarnas landskapsutnyttjande.

- Projekt Svarttärna fortsatte under året med inventering, uppföljning av häckningsresultat, ringmärkning samt häckningsbefrämjande åtgärder. Totalt häckade 10 par i Vattenriket 2010.
- Fågelstationen är artväktare för gulhämpling och ängshök. För ängshökens del så kartlades områdets häckande par och häckningsresultatet följdes upp. Vid behov, ex. i samband med åkerhäckningar, har fågelstationen arbetat med aktivt boskydd och markägarkontakter.

Ringmärkning

Under 2010 ringmärktes 1068 fåglar av 23 olika arter. Det är den högsta årssumman sedan fångst med slöjnet av flyttande fåglar i Hammarsjön upphörde i slutet av 90-talet. I vanlig ordning stod ringmärkningen av boungar i holkar i skogs-områdena norr om Vånga för den ojämförligt största delen av den totala ringmärkningen.

Rekordmånga boungar märktes, hela 753 st. Vanligast var talgoxe (309), svartvit flugsnappare (205) och blåmes (159).

Rovfågelsmärkningen på godsens resulterade i ganska normala 85 märkta rovfåglar, av 2 arter. Fördelningen var duvhök 84 och sparvhök 1.

Uggleholkprojektet bar frukt för första gången sedan starten. Under året genomförde 3 sparvugglepar och 1 pärlugglepar häckningar i holkar. 14

sparvugglor (en hona och 13 ungar) och 7 pärlugglor (en hona och 6 ungar) fick ring. För mer information se Spoven 4 2010.

Inom ramen för studier vid Lunds universitet försågs ett flertal fåglar med satellitsändare och ljusloggar. I samband med detta arbete ringmärktes följande arter: gök 2, brun kärrhök 34, fiskgjuse 3 och törnskata 17.

Bland rovfåglarna ringmärktes 27 glador, samtliga som boungar. Även en gammal fågel försedd med blå vingmärken lästes av utanför Köpinge under vintern och sommaren 2010. Det visade sig att gladan ringmärktes i norra Spanien i januari 2008. Fågeln var då en ung (3K) övervintrare men flyttningsdriften har därefter sannolikt upphört i samband med att fågeln etablerade ett eget häckrevir. Även en kungsörnsunge ringmärktes under säsongen inom ramen för Projekt "Örn 72".

Det årliga arbetet med våra tärnor resulterade i ett flertal ringmärkta fåglar: Skräntärna 4, kentsk tärna 114, fisktärna 7, silvertärna 3 och svarttärna 16.

Kontroller och återfynd

Duvhökarna fortsätter att dominera återfynden och under året kom det in sex återfynd och fem kontroller. Bland de fåglar som fångats på godsens i nordöstra Skåne påträffades tre hökar långt ifrån märkplatsen vilket ger en fingerisning om våra vinterhökars ursprung. En duvhök märkt vid Wanås november 2008, påträffades död i augusti 2010 vid Indal i Medelpad. En annan fågel fångad vid Trolle-Ljungby hösten 2008 hittades död utanför Åbo i Finland ett år senare.

Det tredje fyndet gäller en ung hane som ringmärktes vid Wanås 2005. Den påträffades förmultnad vid en stuga vid Vindelns i Västerbotten 2007.

Även bland kontrollerna har vi flera långväga gäster. En unge märkt på Lidingö 2009 fångades några månader senare vid Wanås. En annan bounge märkt i Kymi, Finland 2009 kontrollerades vid Trolle-Ljungby samma höst.

Under året kom det även in 3 återfynd av fiskgjusar. En bounge som försetts med satellitsändare i Ivösjön 2008 påträffades död på Själland i Danmark i april 2010. Fågeln hade då tillbringat två vintrar i Västafrika och troligen var den på väg tillbaka till Sverige för att etablera sig som häckfågel.

Sommaren 1997 ringmärktes för första gången en fiskgjusekull i Vattenriket. Gjusarna häckade på ett konstgjort bo i Araslövssjön. Under 2010 inträffade det osannolika, nämligen att två ungar i samma kull genererade återfynd. Den ena fågeln påträffades som häckande hane i Ivösjön 2009 (då 12 år gammal) och under sommaren försågs den med satellitsändare. Den andra ungen från häckningen 1997 påträffades i Mecklenburg-Vorpommern den 29/8 2010, då 13 år gammal. Den var då nyligen död och vid upptäckten låg fågeln under ett vindkraftverk med ena vingen avsliten.

Under året kom tre återfynd från våra lokala berguvar och liksom ifjol är det många uvar som dör på våra vägar. En fågel född 2007 blev ihjälkörd vid Anderstorp i Småland 2010. En annan uv märkt som unge 2008 påträffades även den död i Småland (Växjö) sensommaren 2010. Den tredje ungen

märkt våren 2009 krockade med en väktarbil utanför Höör. Fågeln var då så skadad att den fick avlivas.

En skrattnås från den forna kolonin vid IFÖ-verken i Bromölla, märkt som unge 1996, lästes av levande utanför Gröningen i Holland 28/12 2008. Fågeln var då 12 år gammal. Årets häftigaste återfynd sparar vi till sist. En av fisktärneungarna, som sommaren 2008 märktes vid Gruarna, kontrollerades av ringmärkare 17/3 2010 vid Swapkopmund i Namibia, nästan 900 mil från födelseplatsen.

Föreningstidskriften SPOVEN 2010
SPOVEN ges ut av Nordöstra Skånes Fågelklubb. Tidskriften är ett av klubbens redskap för att kommunicera med sina medlemmar.

Under året har SPOVEN utkommit med fyra nummer, sammanlagt hela 220 sidor. Alla fullbetalande medlemmar och ungdomsmedlemmar får tidskriften utan extra kostnad. Valda delar av tidskriftens innehåll finns att läsa på fågelklubbens hemsida. Vi använder även hemsidan för att informera om klubbens verksamhet och vi presenterar kontinuerligt våra aktiviteter här.

Lennart Ströby är den i redaktionen som har ansvar för webbarbetet, i övrigt är det IT-kommittén som ansvarar för hemsidan. Hemsidan har haft cirka 22.000 besökare under året, de som har gått in direkt till elektroniska obsboken är inte inräknade i detta antal.

Redaktionen har bestått av Lennart Ströby (kontaktperson), Hans Cronert (ansvarig utgivare), Emil Andersson, Niklas Jeppsson och Elin Wetterlöf.

Redaktionen har träffats inför varje utgivning och haft ett nära samarbete med Styrelsen och IT-kommittén.

Tidskriftens innehåll har i huvudsak speglat föreningens verksamhet. Bland annat har exkursionsverksamheten kunnat följas i ett stort antal exkursionsreferat.

I SPOVEN nr 1 presenterade Nils Waldemarsson resultatet av årets örnräkning den 2 januari och sjöfågelinventeringen i januari 2010 presenterades av Evert Valfridsson. I "Röda glador på nattkvist" presenterade Evert Valfridsson resultatet av en räkning av röda glador i vårt område under vintern. Nils Waldemarsson presenterade en sammanställning av medlemsenkäten och Hakon Kampe-Persson följde upp sin tidigare artikel om fågelskådning i Lettland. Detta nummer innehöll som vanligt Nordöstra Skånes Fågelklubs verksamhetsberättelse för 2009 och medlemsregister per 2009-12-31.

SPOVEN nr 2 bestod till stora delar av första delen av redovisningen av den senaste atlasinventeringen i "Fåglarnas utbredning i Kristianstad och Bromölla kommuner, resultat från skånsk atlasinventering II, 2004-2009" sammanställd av Hans Cronert, Greger Flyckt och Ulf Jungbeck.

Hakon Kampe-Persson rapporterade från Wetland Internationals gås-specialists 12:e möte hösten 2009 i Höllviken. Thomas Lindblad redogjorde i "Riksinventering berguv 2009" för resultatet av 2009 års riksinventering. Carl-Henrik Henriz berättade om en fågelfotovisning i Norra Åsums kyrka och från Vingspegeln 4/2009 lånade vi Tommy Tyrbergs artikel om fågelfötter,

”Kufiska fågelfakta. Det är skillnad på fötter och fötter”. Som vanligt i detta nummer presenterades rätt svar och vinnarna av tipstävlingen under ”Fågelskådningens dag”.

I SPOVEN nr 3 publicerades ”Årsrapporten 2009 för nordöstra Skåne”, en sammanställning av den lokala rapportkommittén, som bygger på observationer inskickade av många flitiga fågelskådare.

Mårten Björnsson ställde i en artikel frågan ”Bekämpar fåglar ohyra i sina bon?” efter att ha funnit malört i fågelbon.

I SPOVEN nr 4 redovisas andra delen av senaste atlasinventeringen i ”Fåglarnas utbredning i Kristianstad och Bromölla kommuner, resultat från skånsk atlasinventering II, 2004-2009 del 2 storlom-lärkfalk” sammanställd av Hans Cronert, Greger Flyckt och Ulf Jungbeck.

Greger och Göran Flyckt presenterar arbetet med ”Holkprojekt för småugglor i norra delen av Kristianstads kommun”. Mårten Björnsson redovisade häckningsresultatet av arbetet med holkar i en årsrapport för 6:e verksamhetsåret i ”Livat i Holken”.

I artikeln ”Sibirisk gransångare på Karingören vid Landön” berättar Linda Niklasson om sitt möte med den östliga gästen. Emil Andersson och Ann Fristedt berättar om ett kort möte med en Härfågel i Önnestad. Numret inne-

höll som brukligt en guide med rapportlista för fågelobservationer under 2010 presenterad av lokala rapportkommittén.

I varje nummer av SPOVEN har ”Aktuellt från markerna” presenterats av Ulf Sjölin utöver nr 4:a där Emil Andersson i Ulfs frånvaro stod för presentationen, ett tidskriftsbaserat komplement till den omfattande rapporteringen av fågelobservationer på fågelklubbens elektroniska obsbok och Svalan/Artportalen. I varje nummer presenterades också klubbens kommande program.

Förutom ovanstående har tidskriften också innehållit notiser, meddelanden, upprop, annonser mm.

Liksom tidigare år har SPOVEN utbytesprenumeration med ett antal andra föreningar/institutioner, nämligen:

- Östergötlands läns Ornitologiska Förening
- Göingebygdens Biologiska Förening
- Göteborgs Ornitologiska Förening
- Kullabygdens Ornitologiska Förening
- Närkes Ornitologiska Förening
- Norsk Ornitologisk Forening
- Rosenlunds Ornitologiska Klubb i Jönköping
- Tåkerns fältstation
- Varbergs Ornitologiska Förening
- Västblekinges Ornitologiska Förening
- Värmlands Ornitologiska Förening
- Fåglar i Norrköpingstrakten

För styrelsen i Nordöstra Skånes Fågelklubb / Anette Strand, sekreterare
För Nedre Helgeåns Fågelstation / Greger Flyckt och Patrik Olofsson
För SPOVEN-redaktionen / Lennart Ströby